



BESTE LEZER/ES,

Met enige regelmaat krijg ik groepjes ondernemende scholieren over de vloer die in het kader van het literatuuronderwijs iets met mijn werk moeten. Ook laatst was er weer een vijftal giebelende blonde schone op de Vespa uitgerukt. In de loop van ons gesprek viel me op dat ze me uitgesproken meewarig zaten op te nemen. 'Wat is er toch?' vroeg ik. Veel heen en weer gezwiep van de meterslange haren, en toen kwam het hoge woord eruit: 'We vinden het zo zielig voor u dat u altijd zo'n druk hoofd heeft.'

GRIFFEL



'Dorre' betekent in het Vlaams 'eierdooier' en daarom ook 'goud' en dus betekent mijn naam 'gouden steen'. Dat leerde ik op 6 november van Thomas Serreyn, een jonge man met een verstandelijke beperking. Hij sprak mij toe op de Antwerpse Boekenbeurs bij de uitreiking van de Inclusieve Griffel voor *Zolang er leven is & is er hoop*, en op de foto kunt u zien dat ik het daarbij bijna niet droeg hield.

Staatssecretaris voor Sociale Zaken Jean-Marc Delizée ('belast met Personen met een Handicap') voegde daar nog aan toe: 'Het is magnifiek hoe de schrijfster er in slaagt om alle thema's waarover ik zo vaak spreek, in deze boeken op zo'n natuurlijke, soms ook heel grappige manier te verwoorden.' De Inclusieve Griffel is een initiatief van de Inclusie Vlaanderen, een vereniging die opkomt voor mensen met een verstandelijke beperking. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van een roman waarin deze mensen een volwaardige rol vervullen.

GIRO 252525

Ik had het al eerder, namelijk [hier](#), over de Terre des Hommes-campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen in Derde Wereldlanden. Afgelopen maand kon ik een bijdrage leveren aan hun nieuwe campagne 'Vandaag ben ik onbelangrijk.' Doe mee en ga naar www.onbelangrijk.nl of maak meteen een gift over op giro 252525.

terre des hommes
stopt kinderuitbuiting



AANBIEDING VAN DE MAAND 1

Begin dit jaar was ik betrokken bij een feestelijk initiatief rond de 95e verjaardag van Leo Vroman. We kennen hem allemaal als dichter, maar hij heeft zijn leven lang ook getekend. In maart zijn die tekeningen voor het eerst in Nederland geëxposeerd en in boekvorm uitgegeven (door mijn man, om precies te zijn, vandaar). De laatste dozen met dit unieke prentenboek, *Leo Vroman Tekenaar*, moeten nu maar eens van de trap af.



U kunt het boek (€ 35, incl. verzendkosten) bestellen via www.weesperzijde.nl, maar ik mag van Maarten ook een aantal exemplaren weggeven. Wilt u in aanmerking komen? Stuur dan een e-mail naar info@literairsecretariaat.nl, en wie weet trekt Andrea u uit de hoge hoed.

AANBIEDING VAN DE MAAND 2



Vooruit, december = cadeaumaand. Als ambassadrice van het feministische kwartaalblad *Lover* (*krachtvoer voor vrouwen m/v*) laat ik u graag gratis kennismaken met dit inspirerende tijdschrift. Ik geef een stapeltje weg van het jongste, zojuist verschenen nummer. Wilt u in aanmerking komen? Zie hierboven voor de procedure. U kunt natuurlijk ook zelf naar de kiosk snellen. Losse nummers € 6,50, abonnement à € 24,00 via www.tijdschriftlover.nl.

LEESHONGER

Twee weken geleden werd in Mutare een bibliotheek geopend die is gevestigd in de zeecontainer waarin Stedenband Haarlem-Mutare het afgelopen jaar 16.000 boeken naar Zimbabwe verscheepte. Daarmee is de hartveroverende campagne 'Leeshonger' succesvol afgerond. In het kader daarvan heb ik samen met collega's in de Haarlemse bibliotheek werk van Zimbabweanse auteurs voorgelezen, waarbij het publiek alleen aanwezig kon zijn tegen inlevering van minstens één Engelstalig boek. Toen Doris Lessing in 2008 de Nobelprijs voor de literatuur ontving, vroeg ze aandacht voor de 'honger naar kennis' in Zimbabwe, waar de prijs van een boek gelijk staat aan een jaarinkomen. In Haarlem hebben ze dat in hun oren geknoopt en de handen laten wapperen. Proficiat! Bekijk [hier](#) een impressie.



AGENDA

Noteren maar: de Duitse verfilming van *Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje voor* wordt op maandag 20 december om 20.15 door de ZDF uitgezonden onder de titel *Meine Familie bringt mich um*.

LEESCLUB

Onze virtuele leesclub heeft na negen maanden al meer dan 900 trouwe leden. Laten we er de schouders even onder zetten en voor het eind van het jaar nummertje 1000 in ons midden zien te verwelkomen. Attendeer uw mede-lezers dus hardhandig op het bestaan van deze nieuwsbrief! De duizendste abonnee wacht een persoonlijk geschenk. En in 2011 zit u allemaal op de eerste rij wat betreft nieuws over mijn volgende roman.

Ik wens u veel decembervreugd.